

Brott och straff



FJODOR DOSTOJEVSKIJ
BROTT OCH STRAFF

Forfatter:	Fjodor Dostojevskij
Forlag:	Telegram Förlag
Serie:	Telegram klassiker
Oversatt av:	Hector, D. S.
Sprak:	Svensk
Antall sider:	469
ISBN/EAN:	9789174232868
Kategori:	Romaner
Utgivelsesar:	2014

[Brott och straff.pdf](#)

[Brott och straff.epub](#)

För dig som älskar vackra böcker! I ett unikt samarbete med några av Sveriges intressantaste illustratörer ger Telegram ut valda världsklassiker. Varje bokomslag är ett unikt konstverk som tillsammans bildar en exposé över hur spännande det blir när dagens konstnärliga uttryck möter tidlösheten hos litteraturens mest omtyckta klassiker.

Varje omslag kan även köpas som affisch.

Du får dessutom e-boken på köpet via en unik kod inuti boken.

OM BOKEN

Brott och straff från 1866 är en av Dostojevskijs mest uppskattade romaner och har en självklar plats på listan över världens mest omtalade och lästa verk. Det är en roman som är signifikativ för Dostojevskijs utforskande av människan, moralen och förfallet. Boken har sålts i miljoner exemplar och tolkats i fler än 25 olika spelfilmsversioner.

Berättelsen utspelar sig i S:t Petersburg där vi får följa den före detta universitetsstudenten Rodion Romanovitj

Raskolnikov. Den unge huvudpersonen lider av ekonomisk nöd och planerar att mörda en gammal pantlånerska för att rädda sig ur knipan. Handlingens centrala punkt är mordet som Raskolnikov genomför med den fasta övertygelsen om att han har den moraliska rätten att döda. Han lider av ett drabbande högmod och jämför sig i sina resonemang med Napoleon och Alexander den store.

Efter den förkastliga handlingen drabbas han av stor vanda i förvissningen om att hans illdåd kommer bli avslöjat. Den inre moraliska kampen tar vid och är romanens stora behållning då han irrar omkring på gatorna i paranoid feberyra under några månader av tryckande värmebölja.

Med Telegrams utgåva av BROTT OCH STRAFF får du e-boken på köpet via en unik kod inuti.

OM FÖRFATTAREN

Fjodor Dostojevskij är en av de mest lästa och betydande författarna genom tiderna. Än i dag, över hundratrettio år efter hans död räknas hans verk till de några av de främsta inom världslitteraturen. I hans böcker behandlas ofta de stora frågorna då han, träffande och tidlöst, dissekerar den mänskliga naturen i spänningen mellan det låga och sublima.

Dostojevskijs böcker har blivit översatta till fler än 170 språk och har influerat en rad framstående författare och filosofer som Hemingway, Chekhov, Sartre och Nietzsche.

Omslag: Niklas Lindblad (<http://www.mgd.nu/>)

Rovdyrnyheter mai 2005. 31 Mai 2005. Stopper ørnejakt. Den omstridte kongeørnjakta på Oppdal ble i går kveld stoppet av Direktoratet for Naturforvaltning.